


İSRAF

X

İKTİSAT



KAINAT
İSRAFSIZLIK
VE İKTİSAT
ÜZERİNE
DÖNÜYOR.

Hâlık-ı Rahîm, insanlara verdiği
nimetlerin karşılığında şükür istiyor.



İsraf ise şükre zıttır ve nimetleri
küçük görmedir.



İktisat, manevi bir Őükür



Hem nimetlerdeki rahmet-i ilahiye bir
hürmet,



Hem kat-i bir surette sebebi bereket,



Hem bedene perhiz gibi sađlıklı vücut,



Hem manevî dilencilik zilletinden
kurtaracak onurlu duruş,



Hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine
ve zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki
lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebebedir.



İsraf ise bütün bunlara karşı olduğu için çok tehlikeli neticeleri vardır.



Bir ekmeğin vücudu, tarla, harman,
değirmen, fırına bağlıdır ve o kadar ellere
muhtacız.



Aynen öylede;

"Sema ve zemini, rızkınıza iki hazine gibi yapıp, oradan yağmuru, buradan hububatı çıkaran kimdir?"



Allah'tan başka koca sema
ve zemini iki emir alan ve
hazinedar hükmüne kimse
getirebilir mi?

Öyle ise, şükür ona layıktır.

Evet bir fakirin, kuru bir para siyah
ekmekten alık ve iktisad vasıtasıyla
aldığı lezzet,



Bir padişahın ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iştahsızlık ile yediği en a'lâ baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetlidir.



"Hayırda ve ihsanda (fakat layık olanlara) israf olmadığı gibi, israfta da hiçbir hayır yoktur."



İktisad ve kanaat, ilahi hikmet-e uygun harekettir. Tat alma duyumuzu müfettiş gibi tutup, ona göre bahşiş vermektir.



Soru : Lezzetli nimetleri
yemenin ölçüsü nedir?

Lezzetli nimetleri yemenin ölçüsü şudur ki!

- *Ruhu cesedine,*
- *Kalbi nefesine,*
- *Aklı midesine hâkim olsa*
- *Lezzeti şükür için istese,*
o vakit lezzetli şeyleri yiyebilir.

"İktisad eden, maişetçe aile belasını
çekmez "Hadis-i Şerif"



Evet iktisad etmeyen, zillete ve manen dilencilige ve sefalete düşmeğe sebeptir.



İktisad ve cimriliğin çok farkı var.



İsraf, hırsı ortaya çıkarır. Hırs, üç neticeyi verir.

- *Kanaatsızlık*
- *İstedigine ulaşamamak.*
- *Hırs ihlası kırar, maneviyatı zedeler.*

Ebu Ali İbn-i Sina yalnız tıp noktasında şöyle der !

- *'İlm-i Tıbb'ı iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört-beş saat kadar daha yeme. Şifa, hazımdadır.*

Şükürün ölçüsü;

Kaanattır

ve iktisattır

ve rızadır

ve memnuniyettir.



Şükürsüzlüğün ölçüsü

*Hırstır
Ve israftır,
Hürmetsizliktir,
Haram helal demeyip
Rastgeleni yemektir.*



Bize verilen nimetlerin gerek fiatı nedir?

SORU: Tablacı
hükümünde olan
insanlara bir fiat
veriyoruz. Asıl mal
sahibi olan
ALLAH ne fiat
istiyor?



Gerçek nimetler sahibi rabbimiz
nimetlere karşı istediđi fiyat ise üç şeydir.

1.ZİKİR

■ Başta “ *BİSMİLLAH* ”
demek zikirdir.

2.FİKİR

■ Orta bu kıymettar harika
nimetleri düşünmek ve idrak
etmek “ *FİKİR* dir”

3.ŞÜKÜR

■ Nimeti yedikten sonra
“ *ELHAMDÜLİLAL* ”
demek şükürdür.